



Verliefd op een eiland

Verliefd worden op een eiland? 'Onzin', zou ik vroeger gezegd hebben. 'Als je thuiskomt gaat dat snel weer over en de leuke herinneringen blijven toch wel.' Maar ik ben verliefd geworden op Andros, het gaat niet over en het heeft mijn hele leven op zijn kop gezet.

GERARD KRÄMER | FOTO'S: AUTEUR EN DEPOSITPHOTOS

Het is voorjaar 2017 en ik ben op zoek naar een nieuw vakantieavontuur. Het wordt weer eens tijd voor een wandelvakantie, dus ik kruip achter mijn laptop op zoek naar een leuke en inspirerende wandelreis. Ik ben niet de persoon om aan een strandje te gaan liggen en te genieten van de zon. Dat is aan mij niet besteed. Liever zoek ik een actieve vakantie voor singles, met eenvoudige accommodaties. Dan weet ik dat ik in ieder geval met gelijkgestemden op vakantie ga. Tot nu toe is mij dit altijd prima bevallen.

Na wat omzwervingen kom ik op de site van SNP terecht, een reisorganisatie waarmee ik eerder goede ervaringen heb

gehad. Mijn oog valt op een werk-wandel vakantie op Andros, het meest noordelijk gelegen eiland van de Cycladen-archipel, ten zuidoosten van Athene. Met een oppervlakte van 385 vierkante kilometer en zijn circa 8500 inwoners is dit een van de grootste Cycladen-eilanden.

Twee keer per jaar biedt SNP een 8-daagse reis aan in samenwerking met Andros Routes, waarover later meer. Het concept spreekt me vrijwel onmiddellijk aan: *overdag onder lokale begeleiding werken aan de eeuwenoude historische wandelpaden van Andros en daarnaast op een bijzondere wijze kennismaken met het cultuurhistorisch erfgoed en de culturele*

tradities van het eiland. Het is dus wandelen, onderhoud aan de wandelpaden, contact met de lokale bevolking en genieten in één reis.

Ik hoef dan niet lang na te denken en besluit om in het na-jaar dit avontuur aan te gaan. Naar Griekenland, een land dat ik alleen maar ken vanuit de geschiedenis en recent vanuit de Griekse crisis. Griekenland, een land dat mijn leven compleet zal veranderen, zoals later zal blijken.

Het is oktober 2017 en ik ga werken en wandelen op Andros. Op 21 oktober zet ik, na een 3 uur durende vliegreis en een 2 uur durende boottocht vanuit de havenplaats Rafina, met nog 11 andere reisgenoten, vaste voet aan wal in Gávrio, de havenplaats op Andros. We worden hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van Andros Routes die ons de komende acht dagen gaan begeleiden tijdens onze wandel- en onderhoudswerkzaamheden en die ons daarnaast een cultureel programma zullen aanbieden. De maaltijden overdag worden verzorgd door de lokale bevolking, die ons op deze wijze hun dankbaarheid toont voor het werk dat we doen. Het zijn ware feestmaaltijden die me kennis laten maken met de uitgebreide Griekse keuken.

Andros Routes

Andros Routes is een non-profitorganisatie die zich ten doel heeft gesteld om een groot deel van de eeuwenoude ezelpaden die vroeger de ruim 80 dorpjes op Andros met elkaar verbonden, weer toegankelijk te maken voor wandelaars. Daarmee wil de organisatie duurzaam toerisme een impuls geven.

Initiatiefneemster van de organisatie Andros Routes is Olga Karayanni, die vijftien jaar geleden op Andros kwam wonen. Ze is geboren en getogen in Athene, ze studeerde daar economie en werkte er als marketing consultant, maar begon vanaf 1992 vaak de weekends en vakanties door te brengen op het redelijk dicht bij Athene gelegen Andros. Het eiland trok haar onweerstaanbaar aan en in 2003 verhuisde ze er permanent naartoe.

Al wandelend, zonder gebruik te maken van de verharde wegen, probeerde zij haar weg te vinden van dorp tot dorp. Zo herontdekte zij de min of meer de in vergetelheid geraakte paden en de schoonheid ervan. De eeuwenoude ezelpaden waren in verval geraakt nadat begin jaren vijftig de eerste verharde wegen op Andros werden aangelegd. In de loop der jaren waren ze compleet overwoekerd door de snel groeiende vegetatie of, erger nog, zelfs compleet ontoegankelijk geworden. In 2010 begon onder leiding van Olga een klein groepje vrijwilligers met het opnieuw toegankelijk maken van deze paden. Nu zijn er meer dan twintig 'Route Angels', die inmiddels bijna 200 kilometer aan paden weer toegankelijk hebben



gemaakt. Deze 'Route Angels' hebben allemaal een eigen pad geadopteerd, dat zij gedurende het jaar onderhouden en gezamenlijk dragen zij zorg voor het onderhoud van de overige paden. Hierbij worden ze gesteund door vrijwilligers en organisaties die Andros Routes een warm hart toedragen. In 2015 ontving Andros Routes van de Europese wandelorganisatie (de European Ramblers' Association of ERA) het certificaat: 'Leading Quality Trails-Best of Europe' voor de 'Andros Route': een 100 kilometer lange route die kriskras van Noord- naar Zuid-Andros loopt. De Andros Route kan in etappes gelopen worden en brengt je door het mooiste en meest imposante natuurlijke landschap van Andros en haar meest belangrijke culturele monumenten.



Het Andros-virus

De komende acht dagen op Andros zijn voor mij een onvergetelijke ervaring. Vanaf de dag van aankomst voel ik een vertrouwdheid met het eiland op een wijze die ik nooit eerder heb ervaren. Ik kan het niet anders beschrijven dan als een gevoel van thuiskomen. Dit gevoel wordt nog versterkt door de plezierige manier waarop Olga en haar Angels van Andros Routes ons begeleiden. Als geen ander weet Olga met haar enthousiasme onze groep te inspireren en te motiveren. De prachtige paden, de overweldigende natuur, de idyllische dorpjes, het vriendelijke en gastvrije onthaal van de lokale bevolking... Ik moet oppassen om niet in superlatieven te vervallen. Uiteindelijk blijkt het wandelgedeelte van de reis hoofdzakelijk te bestaan uit het ons verplaatsen tijdens de werkzaamheden op de paden, maar niemand die daar moeite mee heeft. Integendeel, iedereen geniet met volle teugen. Met pijn in mijn hart neem ik, na acht dagen intens genieten, afscheid van Andros met zijn prachtige natuur en vriendelijke en gastvrije bevolking. Het is een vakantie geweest om nooit te vergeten. Was dit het einde van mijn avonturen op Andros? Nee, het bleek een begin. Het gevoel gaat thuis namelijk niet over, mijn gedachten blijven nog steeds bij Andros en ik smeed direct plannen om op korte termijn terug te gaan. Het Andros-virus heeft toegeslagen. Als ik het daar met anderen over heb, kijken ze me vreemd aan. 'Heb je daar een virus opgelopen?', is dan de veelgestelde vraag. Ik kan niet anders dan dit beamen. Ik heb er geen ander woord voor. Sinds ik op Andros ben geweest kan ik niet anders dan terugkeren naar dit voor mij prachtige eiland. Ik ben verliefd geworden, verliefd op een eiland.

Mijn avontuur gaat door

Al halverwege maart ben ik voor de tweede keer op Andros. Het is er al volop lente en ik raak overweldigd door alle bloemenpracht die op het eiland is losgebarsten. Het zijn opnieuw acht onvergetelijke dagen. Thuisgekomen maak ik opnieuw plannen om in het najaar terug te gaan, maar dan voor een langere periode. Ik neem contact op met Olga die mij aanraadt om in oktober te komen omdat dan het 'Andros-on-



foot hiking festival' georganiseerd wordt. Dit is een evenement van 23 dagen, waarbij wandelaars uit alle landen welkom zijn om Andros te leren kennen door deel te nemen aan een of meerdere wandeltochten, verzorgd door Andros Routes. Ik kan me als vrijwilliger verdienstelijk maken met allerlei hand- en spandiensten. Olga heeft onder haar woning een kleine studio waar ik gedurende de maand gratis kan verblijven. Zo gezegd, zo gedaan. De hele maand oktober breng ik door op Andros. Tijdens de festivaldagen loop ik als vrijwilliger bijna alle tochten mee. Voor wandelaars is dit het walhalla. De wandelroutes zijn verdeeld over het hele eiland en voeren door een gevarieerd landschap. Opnieuw, maar nu nog intenser, ervaar ik Andros, met al zijn schoonheid, gastvrije bevolking en het overheerlijke eten dat wordt aangeboden tijdens het festival. Na dertig dagen neem ik met pijn in mijn hart afscheid, maar niet voor lang.

Nu, begin 2019, ben ik inmiddels zes keer op Andros geweest. Ik ben Route Angel van een eigen pad, ben Grieks aan het leren en hoop in oktober mijn eigen huis op Andros te hebben. 🐾

Informatie: www.androsroutes.gr/nl

Andros-on-foot Festival: www.androsfootfestival.gr/en